

Bemind en Ongerept, Thailand 2013/2014

Unieke Groepsreis vanaf Amsterdam

Westbound Travel Reisleider: Rob Doeven

Thailand, de meest populaire vakantiebestemming van Azië. En niet ten onrechte. Maar weinig landen bieden zoveel cultuur en afwisseling als het Land van de Glimlach.

Wij bieden u een goed gebalanceerde reis met tal van hoogtepunten. Het levendige Bangkok dat zich inmiddels heeft ontpopt als een der meest populaire steden ter wereld, de mystiek van de River Kwai, het onbedorven oosten met zijn waarlijk schitterende natuur en eindeloze panorama's.

We gaan verder noordwaarts en doen prachtige ervaringen op, bezoeken het olifantenziekenhuis en verblijven in Chiang Mai, de roos van het noorden. Ook een bezoek aan de koningsstad Sukothai met zijn indrukwekkend verleden.

We reizen verder naar het oosten van Thailand en maakt u kennis met het nog echte Thailand waar u door een niet toeristisch boerendorp fietst en waar u op bezoek gaat bij diverse Thaise families die elk, nog op geheel traditionele wijze, een ander ambacht uitoefenen.

Ook nuttig u in de "middle of nowhere" een BBQ bij een boerenfamilie! Vervolgens verder langs de grens met Laos en volgt u de deels Mekong River, de op 11 na langste rivier ter wereld.

Per slaaptrein reist u weer terug naar Bangkok en gaat u aan het strand van Cha Am nog even heerlijk uitrusten in een comfortabel hotel aan het strand.

PROGRAMMA

Dag 01: U vertrekt non-stop naar Bangkok.

Met China Airlines vanaf Amsterdam in de middag naar Bangkok.

Dag 02: Bangkok (diner).

Na aankomst transfer naar het Royal Benja hotel * * * / *. Dit hotel ligt midden in het hartje van Bangkok met winkels, markten, restaurants. Allen in de nabije omgeving en op korte afstand van het station van de Sky Train. In de middag gaan we met openbaar vervoer, zodat u een echt Bangkok gevoel krijgt. Met de Sky Train naar de rivier en maken we per longtailboot een tocht door de smalle kanalen "klongs" van Bangkok. Het is meteen een goeie kennismaking want we zien oud en modern Bangkok naast elkaar. Terwijl de 8 cilinder tellende motor onze boot "ronkend" voortduwt zien we prachtige paleizen, tempels en krijgen tevens een goede indruk van wat zich zoal op en langs de waterkant allemaal afspeelt. Soms zijn de contrasten groot hetgeen aangeeft dat we ons hier in een geheel andere wereld bevinden dan in het westen.

In de namiddag bent u weer terug bij uw hotel. In de avond een leuk en gezellig welkomsdiner en kennismaking met de groep!

Overnachting in het Royal Benja hotel * * * / *.

Dag 03: Bangkok (ontbijt en lunch). Na het ontbijt bezoeken we China Town. Hier wandelt u door een wirwar van steegjes. China Town Bangkok is een wereld op zichzelf en vormt een groot chaotisch doolhof. Overal is het druk en overal wordt gewerkt. Er is echt van alles te koop, en mocht u dat ene onderdeel van uw 30 jaar oud zijnde oldtimer nergens meer kunnen vinden, in China Town is het vast en zeker nog wel verkrijgbaar! Ook bezoekt u de Chinese markt met zijn talloze kruiden, opzienbarende etenswaren en vele andere "snuisterijen". Overal is het een drukte van belang. Vervolgens een wandeling over de grootste groente en fruitmarkt in Thailand welke nooit sluit en dus dag en nacht geopend is. Daarna verder naar de meest belangrijke bezienswaardigheid in Thailand, de "Grand Palace" met zijn "Wat Phra Keo" tempel, tevens de meeste vereerde plek in Thailand. Architectonisch gezien zijn de paleizen een knap stukje meesterwerk en zijn de weerspiegelingen van de diverse paleizen in de zon bijna oogverblindend. De middag ter vrije besteding. Uiteraard is er genoeg te ontdekken. De vele, gigantische, shopping malls zijn een "uitdaging" voor iedereen. Zoals bijvoorbeeld het ultramoderne en luxueuze "Siam Paragon" met zijn parfumerie afdeling zo groot als een voetbalveld en waar natuurlijk ook allerlei andere zaken worden verkocht. In Siam Paragon liggen de peperdure horloges ruim uitgestald en zijn alle bekende modemerken aanwezig. Ook staan hier de Ferrari's, Porches en Hummers in de etalages en wordt u bij Louis Vuiton in een VIP room op uw wenken bediend. Niet meteen het Thailand dat wij voor ogen hebben. Daarvoor moet u zijn in het er tegenover liggende traditionele winkelcentrum Mah Boen Krong. Een typisch chaotisch Thais winkelcentrum waar veel namaak merken voor een prikje te koop zijn, alsmede de prachtige tassen van Louis Vuiton maar dan wel de kopie! En probeer het verschil maar eens te ontdekken.

Verder treft u in Bangkok natuurlijk overal gezellige markten aan waar u de echte geuren van Azië opsnuift. Markt in Bangkok is echt overal, er zijn er maar liefst meer dan 1500! Ze zijn allen elke dag geopend van 's morgens tot 's avonds. In de avond komt het uitgaansleven op gang. Een bezoek aan bijvoorbeeld de wereldse show, met meer dan 150 acteurs, van Siam Niramit is zeker een aanrader. De talloze restaurants, van heel eenvoudig tot super de luxe, nodigen uit voor een perfect diner. En dan zijn er natuurlijk de talrijke pubs met live bands uit binnen en buitenland, de jazz cafe's met live jazz muziek en niet te vergeten de megadisco's die dagelijks duizenden bezoekers trekken. Het zal snel duidelijk zijn waarom Bangkok de meest levendige stad ter wereld wordt genoemd!

Dag 04: Bangkok FIETSEN en KOKEN/ETEN in de TROPEN! (ontbijt, lunch)

Thais koken kan overal! Maar tijdens deze excursie kookt u niet in een restaurant of een volledig ingerichte kookschool, nee, maar gewoon met heel eenvoudige middelen in de "middle of nowhere" maar niet ver van van de bewoonde wereld vandaan. Een wel zeer bijzondere ervaring en eveneens zult u versteld staan van het bijzonder smakelijke resultaat!

U vaart naar Ban Krachau, net even buiten het centrum van Bangkok gelegen. Hier staan de fietsen voor u gereed en fietst u door een schitterend gebied. Een heerlijk relaxt tochtje waarbij u niet veel auto's zal tegenkomen. De tocht is mooi! U ziet traditionele houten woningen, palmen, bananen, orchideeën en kinderen wuiven u lachend tegemoet.

Vervolgens fietst u naar een bijzondere plek aan een “klong” (smal kanaal) waar u in een tropische omgeving begint aan onze kooksessie. Op eenvoudige pitjes en met eenvoudige “keukengereedschappen” gaat u zien dat we samen, in een zeer korte tijd, een voortreffelijke maaltijd gaan bereiden. Het bezig zijn en de unieke Aziatische geuren, welke deze ochtend prettig doordringend aanwezig, de rustige omgeving en de Thaise warmhartigheid alsmede de Thaise humor maken deze ochtend tot een ware belevenis. Het is typisch Thais waarbij u zal zien dat er voor de echte Thaise keuken geen dure hulpmiddelen hoeven worden aangeschaft!

De eenvoud van de bereiding siert de maaltijd! Nadat we hetgeen we samen hebben gekookt en hebben genuttigt eindigt deze kooksessie en fietsen we weer rustig terug naar het beginpunt.

De middag en avond is ter vrije besteding.

Dag 05: Bangkok – Rotfai Talad - Drijvende Markt - River Kwai (ontbijt & lunch), 170 km.

Na het ontbijt verlaat u Bangkok en bezoekt u vandaag als eerste het zogenaamde “Talad Rotfai Mae Klang” stationnetje. Hier loopt de spoorlijn dwars door een lokale markt.

De spoorweg is dan ook helemaal dichtgebouwd met parasols, manden, kisten etc. Komt er een trein aan, dan worden de parasols snel afgebroken, de manden, kisten en karren aan de kant geschoven en de “Thaise Intercity” kan probleemloos passeren. Een prachtig, en voor onze begrippen, ongekend en fotogeniek schouwspel (let op, soms heeft de trein vertraging en zullen we de trein niet zien maar alleen de markt). Vervolgens gaat u verder naar Damnern Saduak waar u een bezoek brengt aan de nog grootst zijnde drijvende markt van Thailand. Het laatste stuk doet u per longtailboot zodat u al varend op de markt zult arriveren.

Het is een prachtig en kleurrijk schouwspel om te zien hoe de trotse Thaise dames al varend hun koopwaar aan de man weten te brengen.

Daarna gaat u verder naar Kanachanaburi waar u aan de rivier zult lunchen. Vervolgens gaat u aan boord van de beruchte “Death Railway Train” en maakt u een ongeveer 45 minuten durende tocht over de “dodenspoorweg”. De tocht is een ware belevenis, zeker wanneer de trein zich schoorvoetend over het zogenaamde “bamboeviaduct” voortbeweegt. Bovendien heeft u vanuit de trein een schitterend uitzicht over de rivier. In de namiddag arriveert u bij het Pung Wan Yai Resort * * * voor overnachting.

Dag 06: River Kwai – Ayuthaya – Khampang Phet (ontbijt & lunch), 390 km Na het ontbijt bezoekt u de “Bridge on The River Kwai “ en de erebegraafplaats.

Vervolgens verlaat u de River Kwai en rijdt u richting Ayuthaya, de oude hoofdstad van Thailand. Eens behoorde Ayuthaya tot een der meest machtigste steden in Z.O. Azie. De stad was bezaaid met tempels en paleizen en is benoemd tot “werelderfgoed”. Ooit genoot de stad een enorme rijkdom en beschikte de stad over meer dan 1600 tempels en paleizen! Ayuthaya is ook de stad waar de Portugezen in 1600 aanlegden als eerste Europeanen, gevolgd door onze eigen VOC die in 1604 een eerste handelsmissie aan Thailand bracht. Sinds die tijd heeft Nederland met Thailand een goede zakelijke relatie, eveneens dankzij het feit dat beide landen een wel gewaardeerd koninkrijk zijn.

We bezoeken het Bang Pa Inn, de zomerresidentie van het Thaise koningshuis. In dit mooi aangelegde park ziet u een collectie van diverse paleizen zoals o.a. Victoriaans, Chinees, Zwitsers en natuurlijk Thais. Daarna een bezoek aan de Wat Chai Wattanaraan, die met zijn prestigieuze ligging aan de rivier, tot een

der mooiste tempels van heel Azië genoemd kan worden. Lunch in een lokaal restaurant.

In de middag gaat u naar Khampang Phet waar u in de late namiddag zult arriveren. Het is leuk om tegen de avond even naar de rivier te lopen waar u met een beetje geluk zult genieten van een mooie zonsondergang.

Overnachting in het Chungkroo Riverside Hotel * * * .

Dag 07: Khampang Phet – Chiang Mai (ontbijt & lunch), 335 km.

Nadat u een bezoek heeft gebracht aan de lokale ochtendmarkt gaat u verder naar Lampang waar u rond de middag zult arriveren. Na de lunch, in een lokaal restaurant, een bezoek aan de Baan Thung Kwiang markt.

Deze markt staat bekend om zijn honderden soorten kruiden en gebakken en gebraden insecten. En dat niet alleen, alles wat loopt, springt, kruipt, vliegt en/of zich op een andere manier voortbeweegt wordt hier wel te koop aangeboden. Het is dan ook een markt voor de lokale bevolking die ook heden ten dage nog gewend zijn aan deze culinaire gewoontes. Vervolgens rijdt u in een klein uurtje verder naar Chiang Mai waar u in de loop van de middag zult arriveren.

Na aankomst een bezoek aan het parasolfabriekje waar parasols nog steeds handmatig worden beschilderd en indien gewenst aan enkele andere werkplaatsen.

In de namiddag arriveert u bij The Empress Hotel * * * * voor overnachting.

Dag 08: Chiang Mai (ontbijt & lunch).

Na het ontbijt bezoekt u het olifantenkamp. Nadat u over de hangbrug heen bent gelopen ziet u hoe deze jumbo's een verfrissend ochtendbad nemen. Vervolgens laat men ons zien hoe olifanten bij zware jungle werkzaamheden vroeger werden ingezet. Daarna bestaat de mogelijkheid om, facultatief, een rit te maken op de rug van een olifant en een bamboerafting tocht op de rivier waarbij men volop kan genieten van de rust en geluiden van de Thaise jungle. Aansluitend lunch op een orchideeën en vlinder boerderij.

In de middag rijdt u de bergen in en bezoekt u een van de mooiste tempels van noord Thailand, de Wat Phra Doi Suthep. Niet alleen de tempel is erg mooi, maar hiervandaan geniet u tevens van een prachtig uitzicht over Chiang Mai en zijn groene bergen.

In de namiddag arriveert u weer bij uw hotel

Dag 09: Chiang Mai – Sukothai – Phitsanuloke (ontbijt & lunch), 340 km. We verlaten Chiang Mai en rijden via een imposant berggebied naar

Sukothai, een stad die van 1238 tot 1350 als hoofdstad fungeerde.

Hier bezoekt u het Historical Park met zijn immense Boeddha-beelden.

Lunch in een lokaal restaurant. Sukothai is in feite de bakermat van het eens zo machtige Siam.

De naam Siam werd in 1939 veranderd in de naam Thailand. Onder de leiding van Koning Ramkhamheang, die zijn vader op 19 jarige leeftijd opvolgde, was Sukothai een welvarende stad. Ramkhamheang was een goed staatsman, bestuurder en wetgever maar maakte zijn naam ook waar als “amoureuze” koning. Ramkhamheang wordt gezien als de grondlegger van de Thaise taal. In 1292 omschrijft hij in een inscriptie de gunstige omstandigheden van Sukothai, zoals een vruchtbare bodem, overvloed aan voedsel, vrije handel, een verbod op de slavernij en rechten op een erfdeel. Ramkhamheang, een naam die staat voor “Ram de dappere”, was in zijn tijd een machtig en tactisch opperbevelhebber. Toen grote buurlanden steeds meer veroveringszucht kregen sloot hij verdragen met zijn naburige koningen Mengrai en Ngam Muang en kwam men overeen dat men elkaars grenzen niet zou overschrijden en men zich gezamenlijk zou verdedigen tegen gemeenschappelijke vijanden.

In principe was dit de eerste stap naar het land Siam, het huidige Thailand. In de oude stad, gelegen in het National Historical Park, geven de overblijfselen duidelijk de rijkdommen van weleer aan. U bezoekt het (autovrije) park dat u per fiets heerlijk relaxt zult doorkruisen, hetgeen in zijn geheel onder het UNESCO werelderfgoed valt. U ziet de immense Boeddhabeelden en u krijgt een goede indruk over de enorme omvang van de tempels en paleizen uit die tijd. Het park is keurig onderhouden en is tevens een aantal malen per jaar een ontmoetingsplaats voor duizenden monniken die o.a. met het Loy Krathong feest (lichtjes feest) hier bij elkaar komen. Het verhaal gaat dat Boeddha hier ooit onder een boom mediteerde en hierdoor een onbewuste aantrekkingskracht op monniken vormde die, zonder dat men het van elkander wist, op hetzelfde tijdstip naar Sukothai trokken. Na dit bezoek is het nog een uurtje rijden naar Phitsanuloke waar u zult overnachten in het Topland Hotel * * * / *.

Dag 10: Phitsanuloke – Loei (ontbijt & lunch), 230 km. Een prachtige dag! Na het ontbijt begint u aan de tocht naar Noord – Oost Thailand en rijdt u naar de provincie Loei (spreek uit Leuj), een van de mooiste provincies van Thailand en nog niet ontdekt door het grote toerisme.

Via het plaatsje Nakhorn Tai gaat u via een prachtige route, dwars door een imposant berggebied met prachtige vergezichten, naar het plaatsje Dan Sai. Vervolgens een bezoek aan de Wat Neramit tempel die prachtig wordt onderhouden en bekend staat om zijn muurschilderingen. Daarna verder via de zogenaamde “bloemenweg”. Links en rechts ziet u bloemkwekerijen. Hier wordt jaarlijks, in januari, het bloemenfestival gehouden. Bij het bergmeer van Huay Krating gaat u op een “huisjesraft” een “dobbertocht” op het meer maken en zult u op het water tevens uw lunch nuttigen. Een zogenaamde longtailboot sleept het raft naar het midden van het meer waar u al “dobberend” en in alle rust zult genieten van de prachtige omgeving. Moet u even naar het toilet, dan hijst u het vlaggetje en komt het bootje u ophalen en weer terugbrengen. Wilt u iets te drinken bestellen, dan hijst u het vlaggetje weer en komt het bootje met gekoelde drankjes. Men zou er bijna een spel van kunnen maken.

Daarna is het een half uurtje rijden naar het provincie stadje Loei (spreek uit Leuj), genoemd naar de gelijknamige provincie. Hier komen nog niet zo heel veel westerse toeristen en is dus nog echt Thais. In de avond zijn er genoeg leuke en mooie restaurants, met leuke live muziek, om heerlijk te eten.

Overnachting in het Amari Loei Palace Hotel * * *.

Dag 11: Fietsen en BBQ in Wang Saphung (lunch en BBQ diner).

Een bijzondere dag staat u te wachten! Rond 09:30 vertrekt u naar het boerenplaatsje Wang Saphung dat 20 km ten zuiden van het stadje Loei is gelegen. Na aankomst stapt u op de fiets en gaat u door het dorp en langs de landerijen fietsen hetgeen hier een hele belevenis is. In dit niet toeristische dorp bent u namelijk de belevenis, want veel westerlingen komen hier nog niet. U bezoekt diverse Thaise families. Ook een bezoek aan een typisch en traditionele boerenwoning zodat u een goede indruk krijgt over het Thaise leven hier.

Verder zijn de vele traditionele houten woningen voor ons heel fotogeniek en overall wordt u vriendelijk begroet. Het is duidelijk dat de Thai er hier een geheel andere levensstijl op na houdt. Hier gaat het leven zijn eigen gang en lijkt niemand zich druk te maken. De bijzonder relaxte en zeker ook leerzame en heel relaxte fietstocht duurt ongeveer, alle stops meegerekend, 2,5 uur.

Vervolgens lunch in een lokaal restaurant.

In de middag gaat u terug naar uw hotel en heeft u een paar uurtjes om heerlijk te relaxen. In de namiddag bezoekt u Monkey Mountain. Zodra de apen u in de gaten hebben komen ze de berg af om te zien of u wellicht wat lekkernijen heeft meegenomen. Ook is er voor de apen een zwembad van beton gemaakt waar ze bij warm weer een voor een in plonzen en zelfs, als het ware, “baantjes” trekken. Het is een erg grappig gezicht om apen te zien zwemmen! Daarna gaat u verder naar een Thaise boerderij waar u een BBQ zult nuttigen. De boerderij ligt werkelijk in de “middle of nowhere” en is via een onverhard weggetje van 2 km bereikbaar. Ook is er geen electriciteit en is het indrukwekkend om te zien hoe men hier met zeer beperkte middelen de zaken toch goed voor mekaar heeft. Hier worden o.a. ananassen, chilipepers, cashew en macadememia noten, koffie, durian, jackfruit en nog wat andere zaken verbouwd en is er aanplant van “agarbomen” (soort olie die o.a. voor parfum wordt gebruikt). Na aankomst maakt u, samen met de Thaise boerenfamilie, een wandeling over de boerderij en krijgt u uitleg en ziet u ook de kippen en eenden. Daarna geniet u, met en beetje geluk, van een prachtige zonsondergang en worden de kaarsen, fakkels, kampvuur en BBQ ontstoken. De sfeer is heel uniek, romantisch zelfs, en de kans is tevens groot dat u honderden sterren zult zien. Op het menu staan o.a. kip, varkensvlees, heerlijke vis, salades en krokant gebakken aardappeltjes.

Om het karakter van de boer zo gastvrij mogelijk te houden zijn tijdens de BBQ alle drankjes inbegrepen en kunt u kiezen uit rode of witte wijn, bier, softdrinks, water en Thaise whisky. Na de BBQ gaat u op een bijzondere manier weer terug naar de hoofdweg waar de bus weer wacht en u vervolgens naar uw hotel zal terugbrengen.

Dag 12: Loei – Chiang Khan - Nong Khai (ontbijt & lunch), 255 km

Na het ontbijt gaat u verder naar Chiang Khan, een bijzonder leuk en authentiek dorp waar bijna alle huizen nog van hout zijn. Het is erg leuk om hier even doorheen te dwalen waarbij u tevens de oudste gasthuizen van Thailand zult zien. Deze zijn volledig in teakhout opgetrokken, uitstekend onderhouden en ademen een sfeer van lang vervlogen tijden.

Veel huizen liggen aan de rivier en hebben een prachtige ligging met uitzicht op de bergen van Laos. U maakt een 1 uur durende boottocht over de Mekong River langs de oevers van Laos hetgeen hier is toegestaan. Tijdens de lunch heeft u een bijzonder mooi en imponerend uitzicht over de Mekong die volgens kenners hier op zijn mooist is.

Vervolgens rijdt u verder naar Nong Khai en volgt u de rivier waarbij u van tijd tot tijd van mooie panorama's zal genieten. In Nong Khai gaan we naar een hotel waar u de gelegenheid krijgt om u even wat op te frissen.

In de avond volgt de transfer naar het station en gaat u per slaaptrein naar Bangkok (2e klas airco slaappleats).

Dag 13: Bangkok – Cha Am (ontbijt).

In de vroege ochtend arriveert u weer in Bangkok. De stad is dan alweer volop in beweging. Zo zijn de noodleshops in alle vroegte druk in de weer om hun klanten van een ontbijt te voorzien en trekken de ochtendmarkten alweer duizenden bezoekers. Aansluitend de transfer naar de badplaats Cha Am waar u de laatste paar dagen zal doorbrengen in het Methavalai hotel, direct tegenover het lange zandstrand gelegen. Dit 4 sterren hotel beschikt o.a. over een prachtig zwembad en heel mooi restaurant met uitzicht op zee. Natuurlijk is ook hier uw kamer voorzien van alle faciliteiten zoals airco, televisie, minibar en een heel ruim balkon met zitje en zeezicht.

Een heerlijk plek om bij te komen van alle indrukken van de afgelopen dagen.

Dag 14: Cha Am (ontbijt) Dag ter vrije besteding

Dag 15: Cha Am (ontbijt)

Dag ter vrije besteding. 's Avonds een uitgebreid afscheidsdiner in het hotel.

Dag 16: Cha Am – luchthaven Bangkok

Transfer naar de luchthaven van Bangkok of naar uw Hotel in Bangkok.

Dag 17: Na een geweldige reis, vliegt u non-stop terug van Bangkok naar Amsterdam.

Einde programma van een veelzijdige rondreis door Thailand!

Reissom per persoon: 1795 Euro p.p.

Toeslag 1 pers. kamer: 345 Euro

Vertrek indien minimaal 20 deelnemers

Vertrek data vanaf Amsterdam:

25 februari 2014

Inclusief vele extra's in deze unieke groepsreizen:

- * Non-stop vlucht Amsterdam-Bangkok v.v met China Airlines
- * Alle transfers en excursies zoals genoemd in het programma
- * Alle transport per deluxe touringcar met airco en toilet
- * Hotels minimaal 3 sterren + kwaliteit
- * Nederlandstalige reisleader en Engels sprekende Thaise gids tijdens rondreis
- * Dagelijks Ontbijt
- * 8x uitgebreide lunches

- * Welkom+afscheid diners (drankjes excl.)
- * BBQ diner met drankjes incl.
- * Entree gelden tijdens de rondreis

Exclusief:

- * Fooienpot; richtlijn € 40, voor o.a. chauffeur, gids, hotel/restaurant personeel
- * Alle overige niet genoemde maaltijden en facultatieve (extra) excursies
- * Onze Hotels/Accommodaties tijdens de reis onder voorbehoud van wijzigingen. Informatie en reserveringen bij:

Westbound Travel

Fresiastraat 19, Enschede 053- 435 9565

stokhorst@westboundtravel.nl

Uw reisleader: Rob Doeven.

'Voor Primeur Travel ontwikkel ik samen met lokale partners unieke reisprogramma's voor touroperators en reisagenten. Een aantal keren ga ik persoonlijk als reisbegeleider mee op een groepsreis naar Thailand. Na jarenlang Azie ervaringen, heb ik in Thailand mijn tweede thuisland gevonden. Ik voel mij in Thailand al jaren lang 'thuis' en waardeer het land met alle gewoontes. Vooral de vriendelijke omgang met de mensen heeft ervoor gezorgd dat ze mijn hart hebben gestolen. En begroet u graag op een van deze unieke groepsreizen 2013 - 2014!'

Deze reis zal worden uitgevoerd door Primeur Travel Asia en Special Journey Thailand